

MEDEDELINGEN BESTUUR

Op de eerste plaats maakt het bestuur op deze plaats natuurlijk gebruik van de mogelijkheid iedereen het allerbeste te wensen voor 2023. Veel geluk en een goede gezondheid!

Tijdens de allerlaatste vergadering van 2022 hebben we besloten de bijdragen in de kosten per les van 4,50 € **niet** te verhogen! Ondanks de oplopende kosten hopen we toch een sluitende begroting te kunnen presenteren.



MEDEDELINGEN BESTUUR

Hierbij een foto impressie van de kerstborrel die het bestuur op vrijdag 16 december 2022 heeft georganiseerd. Het was in café Dierks een gezellige middag. De aanwezigen konden genieten van een drankje en ook was voor een hapje gezorgd.

Helaas was de opkomst enigszins teleurstellend, misschien door het slechte weer dat die vrijdag de kop op stak.

Hopelijk kunnen we als bestuur het volgend jaar wat meer vrijwilligers begroeten.



DOCENTEN



Op 30 december 2022 is plotseling de heer Ger Hukkelhoven overleden. Jarenlang was hij een zeer gewaardeerde docent Boekbinden bij ons Gilde. In die jaren hebben heel veel cursisten met enorm enthousiasme deelgenomen aan zijn lessen. Ook heeft hij talloze zelf gebonden notitieboekjes geschonken. Vóór het uitbreken van de corona pandemie mochten alle medewerkers deze boekjes verwelkomen in het kerstpakket. Voor zijn overlijden stond nog een artikel in dagblad De Limburger waarin hij samen met echtgenote vertelde over zijn leven. Het bestuur wenst zijn echtgenote Ria, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

DOCENTEN

In de vorige laatste nieuwsbrief van 2022 stond dat we in deze nieuwe aandacht zouden schenken aan docenten die onlangs gestopt zijn met hun activiteiten.

Na afloop van de AB vergadering van 16 december jl. werden de heren Henk van Kraaikamp en Wiel Keijbets in het 'bloemetje' gezet.

De heer Van Kraaikamp was sinds september 2004!! docent

Italiaans. In al die jaren heeft hij met veel deskundigheid, charme en enthousiasme een heleboel cursisten de beginselen van de mooie Italiaanse taal bijgebracht. In zijn lessen werd ook ruim aandacht besteed aan de cultuur van het land. Helaas bleek het fysiek steeds moeilijker te worden om van Heerlen naar het Burgerhoes te komen. De laatste jaren heeft hij veel steun gehad aan mevrouw Anne Lausberg die een van zijn trouwste cursisten was. Ook voor haar hartelijk dank voor haar inzet.



De heer Wiel Keijbets was die morgen de tweede afscheid nemer. Hij was de grote gangmaker van het project MultiCultuur. Als mede coördinator organiseerde hij elk jaar de



ochtenden waarin mensen die hun oorsprong hadden in het buitenland basisscholen bezochten. De lezer kan zich wel voorstellen wat dit voor een klus geweest moet zijn. Scholen benaderen die aan het project wilden deelnemen, vrijwilligers zoeken die de cultuur van hun geboorteland wilden uitdragen, vervoer regelen enz. Eerst samen met Pierre Kusters, later met Rik Maenen.

Voor hem geldt ook: hartelijk dank voor alle jaren vrijwilligerswerk.

Docente Frans Truus Bahnen is eveneens gestopt met haar werkzaamheden. Vanaf 2012 was ze actief bij ons Gilde en heeft ze met heel veel inzet en toewijding lessen Frans verzorgd. Langzaam werden al die voorbereidingen en het lesgeven haar teveel. Te meer daar ze nu veel tijd besteedt aan inmiddels gekomen kleinkinderen, maar ook aan haar allergrootste hobby: viool en piano spelen. Jammer, we hopen dat ze toch behouden kan blijven



voor het Gilde, want ze verzorgde samen met haar echtgenoot Jo ook de cursus Klassieke Muziek beluisteren. Jeanne Peeters en Theo Nijdam bezochten haar namens het bestuur thuis om Truus een mooie bos bloemen te bezorgen en Jeanne had nog een speciaal zelf gemaakt cadeau voor haar. Het was een leuke en gezellige middag en we willen haar nogmaals hartelijk bedanken voor alle lessen Frans die ze gegeven heeft!

DOCENTEN

Na afloop van de cursus Fotografie hebben de cursusleiders Pim Hendrix en Sjr Silvertand te kennen gegeven dat ze gezien hun leeftijd en andere bezigheden stoppen met hun cursus. In de volgende brief komen we op hun afscheid terug.

Tevens maken we dan plaats voor het afscheid van onze vroegere penningmeester Harry Dela Haije.



CURSUSSEN

Nieuwe cursus Beeldjes maken van o.a. ijzerdraad

Op 2 februari 2023 aanstaande start het Service Gilde Landgraaf een nieuwe uitdagende cursus 'beeldjes creëren'. We spreken hier terecht over creëren, want als u in deze cursus aan de slag gaat, zult u op termijn in staat zijn bijgevoegde fantastische creaties te maken.

Onder leiding van docent Harry Pantus werkt u vanaf donderdag 2 februari gedurende 10 cursusochtenden met ijzerdraad, gipsverband en verf en zult u uiteindelijk versted stand van het resultaat.

Tijdstip: elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Laurakamer van het Burgerhoes.

Er kunnen vijf cursisten starten met deze cursus.



WANDELEN

Themawandeling 'Landgraaf in wording' 23-11-2022.

Dat de gemeente Landgraaf dit jaar 40 jaar bestaat is door diverse activiteiten ruim onder de aandacht gebracht. Maar hoe het in die jaren ervoor was, is vooral bij een jongere generatie inwoners nauwelijks bekend. Vandaar deze jubileumwandeling, georganiseerd door het Service Gilde Landgraaf. De voormalige gemeenten Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach over Worms komen aan bod, waarbij vooral de periode van 1975 tot 1982 wordt besproken.



Om negen uur start de wandeling bij het voormalige gemeentehuis van Schaesberg. John Frischen vertelt over het oude en het nieuwe raadhuis van Schaesberg en wijst op de glas-in-loodramen, gemaakt door Gène Eggen, die de geschiedenis van deze voormalige gemeente in beeld brengen. Theo van de Wetering vertelt binnen in het gebouw hoe het burgerinitiatief verliep om de wens van de inwoners tot de vorming van Landgraaf tot een succesvol einde te brengen. De haast legendarische tocht van drieduizend inwoners naar Den Haag om de landsbestuurders daar te overtuigen van hun wens wordt na 40 jaar weer even levend.

Dan wordt gewandeld over bekende en onbekende wegen en paden tot op het Raadhuisplein, waar Jan Bonten vertelt over de moeizame start van de nieuwe gemeente en ook over de 'kleine' dingen uit die begintijd zoals de benaming van de nieuwe gemeente en de tekst 'RAADHUIS' op het nieuwe bestuurscentrum, die volgens Jan eigenlijk 'STADHUIS' moest zijn, maar dat die laatste benaming in die tijd te groots werd geacht. Pierre Kusters vertelt over de bijzondere plek van 'Op de Kamp', waar het geboortehuis van de rechtsgeleerde en schrijver Frans Erens eens stond. Eén versregel uit zijn boek 'Vervlogen jaren' staat nog in hoofdletters op de scheidingsmuur, evenals een monument in het voormalige theehuisje, aan de wegzijde. Om niet te vergeten: 'zwarte scharen van krassende kraaien – fladderende vaandels der naderende nacht'.

De wandeling gaat verder naar het SUN-plein, de plaats van het voormalige gemeentehuis van Nieuwenhagen.



May Quaedflieg en Jan Bonten vertellen er over de vroege en de meer recente geschiedenis van deze voormalige gemeente. Onderweg zijn er nog wetenswaardigheden te vermelden, zoals May bij de Villa Snijders vertelt, hoe interessant het kan zijn om een 'rijke' vrouw te trouwen. Langs het nieuwe zwembad

en over het drukke kruispunt naar Ubach over Worms. Dan leidt de weg tenslotte door de oude dorpskern naar het voormalige gemeentehuis van Ubach over Worms, dat bij gelegenheid van deze jubileumwandeling door de nieuwe eigenaar van het gebouw is open gesteld. De vijftien wandelaars nemen in de raadszaal van de voormalige gemeente plaats op de 90 jaar oude stoelen, bewonderen het nog intacte meubilair en luisteren naar het verhaal van Pierre Kusters. Die vertelt, dat Ubach over Worms in de periode voor de herindeling bij wijze van spreken het 'stoutste jongetje van de klas' was. Ubach over Worms heeft nog lang gepleit voor de eigen zelfstandigheid van de gemeente, hetgeen blijkt uit een brief van het Gemeentebestuur aan de Provincie uit 1977, waaruit Pierre voorleest.

Nu, 40 jaar later, is Landgraaf er nog steeds. Een initiatief van de inwoners van 45 jaar geleden, dat levensvatbaar en bestendig is gebleken. De wandelaars van vandaag zullen het verhaal doorvertellen.

Pierre Kusters.

CURSUS VEILIG OP WEG

Gelukkig kan na een gedwongen stop van twee jaren in 2023 de cursus Veilig op Weg weer doorgaan.

Noteer alvast de volgende data:

donderdag 23 maart, 30 maart en 6 april.

Plaats: wijkcentrum *An de Koel Strijthagerweg 2 Eikske, Landgraaf.*



Tijd: 9.30 tot ongeveer 12.00 uur.

Theorieles: 13 april 14.00 uur Burgerhoes Voortkamer

Veiligheid en techniek: 20 april 9.00 uur Sperwerweg 28 Landgraaf bij autobedrijf Jeu van den Berg.

Meer informatie komt in de volgende nieuwsbrief.
