

MEDEDELINGEN BESTUUR

ACTIVITEITENKALENDER

26 mei	vergadering algemeen bestuur om 10.00 uur.
29 mei	kantoor gesloten (Pinksteren).
12 juni	vergadering dagelijks bestuur om 11.00 uur.
23 juni	vergadering algemeen bestuur om 10.00 uur.
6 juli t/m 27 augustus	zomervakantie, kantoor gesloten.
14 augustus	vergadering dagelijks bestuur.
25 augustus	vergadering algemeen bestuur.

MEDEDELINGEN BESTUUR

SERVICE GILDE PRESENT OP FESTIVAL DES ARTS IN RIMBURG.

Op **zondag 2 juli 2023** zal ons Gilde met een kraam aanwezig zijn op dit inmiddels zeer bekende festival.

Tijdstip: 11.00 tot 17.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd!!



NOG MEER BESTUURSNIEUWS

De cursussen voorjaar 2023 van het Service Gilde lopen langzaam ten einde en we mogen wel spreken van een geslaagd voorjaar. De meeste cursussen liepen weer als nooit 'gecoroneerd' ook al was het aantal deelnemers iets lager dan daarvoor, maar inmiddels trekken deze wel weer goed aan. Het gaat te ver voor deze nieuwsbrief om alle cursussen te vermelden, maar enkele pikken we er toch even uit.

De schildercursussen van Harry Balk op vrijdag zijn zo succesvol dat we nauwelijks nieuwe cursisten kunnen aannemen en ook zijn introductiecursussen Kunstgeschiedenis genieten grote belangstelling, ook al zijn er voor de vrijdagmiddagssessie nog enkele plekken.

De taalcursussen lopen weer bijna volop, alhoewel zich hier het euvel doet gevoelen dat we eigenlijk een tekort aan taaldocenten hebben. We blijven dan ook driftig zoeken naar nieuwe docenten met name voor Frans, Italiaans en Spaans. Mocht u iemand kennen, sein ons of betreffende kandidaat docent dan in, zodat we contact kunnen leggen.

De cursus 'Gekleed en Wel' vindt plaats in Wijkcentrum An de Koel in Schaesberg. Hier knippen, spelden en naaien op woensdag- en donderdagochtend dames en enkele heren

aan kleding die zij maken of herstellen. Hier blijkt ook het sociale contact net als bij de andere cursussen van enorm belang voor de cursisten te zijn. We zijn overigens driffig op zoek naar iemand die voor een redelijke prijs naaimachines kan onderhouden en repareren.

De grote binnenkomer dit seizoen was de cursus beeldjes maken. Onder leiding van Harrie Pantus creëerden de deelnemers in 10 lessen fantastische poppen, waarvan de bijgaande foto's getuigen.



Op 30 december 2022 overleed op 89-jarige leeftijd onze voormalige docent Ger Hukkelhoven, in alle opzichten een monument van een man, die jaren lang de zeer succesvolle cursus boekbinden voor het Service Gilde verzorgde. Inmiddels hebben wij in de heer Huub Janssen een zeer goede opvolger gevonden die met veel enthousiasme in de voetsporen van Ger gaat treden en vanaf vrijdagochtend 29 september de cursus boekbinden gaat verzorgen.

Gezien de grote belangstelling adviseren wij u zich tijdig voor deze cursus aan te melden. Gosia Nowosielska start, bij voldoende belangstelling, op vrijdag 22 september weer een cursus decoupage, een kunst om op borden, flessen etc. met vaak verbluffend resultaat blijvende versieringen in kleur aan te brengen.

Voor de succesvolle themawandelingen die door Pierre Kusters georganiseerd worden, is ook veel belangstelling en hij is samen met mensen die verstand hebben van de diverse thema's al weer druk doende nieuwe routes uit te zetten. Wandelen is voor Pierre meer dan je te voet voortbewegen, maar ook een manier om interessante informatie op te steken over de route en zijn geschiedenis.

Inmiddels heeft zich een docent aangemeld die bereid is een cursus meditatie te verzorgen en ook een cursus breien en een workshop tekenen liggen nog in het verschiet. Mensen die een goed idee hebben op het gebied van cursussen en/of workshops nodigen wij van harte uit om contact met ons op te nemen.

Voor aanmeldingen, ideeën, etc. kunt u altijd bij ons terecht. Zie gegevens boven de nieuwsbrief in het kader.

Rik Maenen

BRIDGE

Volgens Berry Westra, schrijver van menig bridgeboek, kan iedereen het kaartspel 'bridgen' leren. Gedeeltelijk ben ik het met hem eens. Ik heb de ervaring als docent dat je je altijd, wat je je ook wilt eigen maken, moet verdiepen in de materie en waar nodig, oefenen, lezen, herhalen en vragen stellen. Als je die energie in iets nieuws steekt, zul je plezier gaan beleven in het geleerde. Ja, dan kun je het bridgespel leren.



Het goede voorbeeld heb ik van mijn vader gekregen. Hij was docent en wel een heel goede. Bridgen was een tak van sport die hij met collega-docenten beoefende tot heel hoge leeftijd. Ik ben aardig op weg om het hem na te doen. Toen het tennisracket de kast inging, was er altijd het spel kaarten nog. Want dat spel beoefende hij ook. De sociale contacten kon hij zo mooi onderhouden. Ik herinner me nog de blauwe walm van de sigarenrook in de

huiskamer, waar vier heren rond de tafel zaten en om de beurt hoorde ik: pas, pas, een schoppen, pas, twee ruiten etc. (we hadden nog geen biddingboxen: kaartjes om te vertellen wat je wilt bieden)

Toen, 13 jaar jong, had ik geen flauw idee wat dat allemaal betekende. Ik wist alleen dat ik stil moest zijn, de heren van toastjes moest voorzien en om half tien naar bed moest gaan. Tijd voor de wijn. Die schonk mijn vader zelf in. Mijn moeder speelde het spel niet, maar hield van lezen. Ze zat in de serre met haar historische romans. Wekelijks vond de kaartavond dan bij de een vervolgens bij de ander, plaats.

In de tijd dat ik de bridgekennis voor een gedeelte mocht, en nog mag, overbrengen aan de vele cursisten bij het Service Gilde heb ik het idee dat een groot aantal het spel blijft spelen. Thuis of op een club, op de computer of op de telefoon. Maakt niet uit. Als je er maar plezier aan beleeft.

Margriet Kusters

In het najaar, na de herfstvakantie start weer een cursus bridge voor beginners. De juiste datum is nog niet bekend. De lessen vinden plaats op maandag van 14.30-16.30 uur. U kunt zich wel al aanmelden via de website of via de mail bij het Service Gilde.

CURSUSSEN



In het najaar gaan zoals u al boven gelezen hebt, bij voldoende deelname twee cursussen van start die een hele tijd vanwege allerlei omstandigheden niet konden doorgaan.

DECOUPAGE

Dit is een techniek die al in de achttiende eeuw werd toegepast om d.m.v. papier of servetten, kwast en lijm allerlei objecten te

decoreren.

De afbeelding van het papier of de servet wordt door het gebruik van vernis één met het voorwerp, waardoor het geheel een unieke uitstraling krijgt en desgewenst een bijzonder cadeau vormt.

De cursus omvat tien lessen van twee uur en wordt gegeven door **mevrouw Goshia Nowosielska op de vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in het Burgerhoes. Startdatum is 22 september.** Bijdrage in de kosten voor tien lessen is 45 € exclusief materialen.

BOEKBINDEN

Boekbinden is een eeuwenoud ambacht dat helaas door de moderne techniek naar de achtergrond is verdrongen.

Onze cursus Boekbinden voor beginners wil liefhebbers dit oude ambacht weer aanleren. Het is een prachtige hobby die veel voldoening geeft aan cursisten die nauwkeurig en met geduld willen werken.

De begincursus is praktijkgericht met veel aandacht voor materialen en bindtechnieken. De vervolgcursus is gericht op specifieke bindmethoden die in diverse landen toegepast worden. Verder worden hier allerlei technieken geperfectioneerd en wordt er met verschillende leersoorten gewerkt.

Elke cursus omvat tien lessen en ook hier geldt een bijdrage in de kosten van 45 € voor het geheel excl. eventuele materiaalkosten. Dit bij een maximum aantal cursisten van telkens vijf.

Start vrijdag 29 september van 9.30 tot 11.30 uur Laurakamer Burgerhoes.

Docent: de heer Hub Janssen.



WANDELEN

Themawandeling over de Teverenerheide



Op **donderdag 1 juni 2023** organiseert Service Gilde Landgraaf een wandeling door de Teverenerheide. Het gebied grenst aan de Brunsummerheide en de Schinveldse bossen. Samen vormen ze een groot natuurgebied in de zuidoosthoek van Limburg. En toch is de Teverenerheide een gebied met een eigen

karakter. De wandeling voert langs een aantal mooie plassen, die voornamelijk ontstaan zijn door eerdere kleiwinning. De Teverenerheide heeft een open karakter afgewisseld met bospercelen. Onze gids Herman Langen weet (bijna) alles over de natuur in het gebied.

Op donderdag 1 juni a.s. om 09.00 uur wordt vanaf de Markt aan de Hovenstraat te Waubach per automobiel vertrokken naar de startplaats van de wandeling. Carpoolen is

vanaf de markt mogelijk en wenselijk. Houd er rekening mee, dat de wandeling over Duits gebied loopt. Een identiteitsbewijs is gewenst.

Tijdige aanmelding bij het Gilde (e-mail: gildelandgraaf@gmail.com) of bij dhr. P. Kusters (tel. 045-5312629) is aan te raden in verband met de beperkte deelname. Deelname is kosteloos; een vrijwillige bijdrage is welkom. Ook in slechte weersomstandigheden, met uitzondering van stortregen, gaat de wandeling door.

Service Gilde Landgraaf wenst u veel wandelplezier toe.

VERSLAG WANDELING



Over de Via Belgica, vanaf de Vicus Rimburch.

Hebt u al eens een 'verlate Romein' gezien op een scootmobiel?

Op 11 mei 2023 konden 29 wandelaars dat beleven tijdens de door het Service Gilde Landgraaf georganiseerde themawandeling 'Via Belgica'; deel 2 de Vicus Rimburch'. De verlate Romein was de gids John van den Berg, die door knieproblemen veroordeeld was tot de scootmobiel van zijn echtgenote en de wandelaars liet kennismaken met het Romeinse verleden van Rimburch en omgeving. John deed dat eerst op de brug in Rimburch, die nu Nederland en Duitsland verbindt. Al wijzend vertelde hij over de vondsten in de buurt en de Romeinse brug over de Worm. De Romeinse wereld werd nog meer zichtbaar in zijn getoonde foto's van opgravingen in de buurt en documenten over de Via Belgica door Limburg. Na de uitgebreide informatie gingen de wandelaars echt wandelen. De volgende stop was bij de 'Gutshof', de grote boerderij aan de Duitse zijde van het spoor. Ook hier wees John de wandelaars op een Romeinse begraafplaats, een wachttoren en nog meer Romeinse restanten uit een ver verleden.

Verder wandelen door een stukje van het dorp Palenberg, onder de spoorlijn door tot bij de restanten van een Romeins badhuis in het Naherholungsgebiet. Het badhuis (een verkleinde uitgave van de Romeinse Thermen in Heerlen) en het gebruik daarvan, werd uitvoerig door John omschreven. De Romeinen hoefden niet naar Thermae in Valkenburg te gaan om kennis te maken met 'wellness'. De meer gefortuneerde bewoners in de streek hadden hun eigen sauna. De woorden wellness en sauna kenden de Romeinen nog niet, terwijl ze toch hetzelfde 'badgenot' als tegenwoordig konden ervaren.

De wandeling werd vervolgd naar de hoogte bij Marienberg tot bij de rand van de groeve, waar enige jaren geleden nog zand en grind werd gewonnen en die nu aan de natuur is teruggegeven. Dan weer dalen, Duitsland verlaten en het Nederlandse Rimburch bereiken, om bij het zogenaamde 'Via-Belgica-meubel' (citaat van de gids) de laatste informatie over deze wandeling in de voetsporen van de Romeinen te vernemen.

De wandeling duurde ongeveer 2 uur en was 5,5 kilometer lang. De gids werd bedankt voor zijn gepassioneerde verhalen en ontving namens het Gilde een 'uiltje' van glas als symbool van de overdracht van zijn kennis over de voetsporen van de Romeinen aan de wandelaars. Deze laatsten beloonden dat met een ruime vrijwillige gave. Dankjewel John van den Berg op de scootmobiel, en natuurlijk ook dankjewel aan de vrijwilligers van het Gilde John, May en Pierre, die deze themawandelingen voorbereiden en organiseren.

Pierre Kusters

